

Kerst 2019

Beste allemaal,

Het jaar is weer bijna voorbij
2020 komt steeds dichterbij
Dit jaar is er in de wereld veel gebeurd
Onderling is men geestelijk verscheurd
Van politiek en geloof
Vaak veroorzaakt dat een diepe kloof

Gelukkig vindt dit hier niet zo extreem plaats
Wel heeft iedereen vreselijke haast
Vaak is men druk, druk, druk
En neemt geen tijd voor een beetje geluk
Ik maak mij hieraan ook vaak schuldig
Want ik ben ook soms niet zo geduldig

Afgelopen jaar hebben wij vaste bezoekers moeten missen
Ik ga geen namen opdissen
Maar wil ik er even bij stilstaan
Zo aan het einde van het jaar
Bezoekers en een vrijwilliger van ons café
Zij gingen van ons heen
In gedachten wil ik hun gedenken
En hun eeuwige rust toewensen
Een aantal van de bezoekers is verhuist,
Vaak naar een verpleegtehuis

Het komende jaar willen wij u graag weer terugzien
Mede namens ons team
wens ik iedereen
Een voorspoedig 2020