

Vragen aan bezoeker van de maand **februari** Parkinson Café Maastricht.

1. Uw naam ?

Maria Coenen, echtgenote van Leopold Coenen.

2. Hoe lang bent u bekend met Parkinson?

Mijn man heeft Parkinson en Parkinsonisme. Vijf jaar geleden is dat gediagnostiseerd. Maar minsten twee jaar eerder waren er al symptomen. Zeven jaar geleden hadden wij vaak ruzie, maar na een operatie van de halsslagader is het beter gegaan.

3. Sinds wanneer bezoekt u het Café?

Hoelang? Ca. 2 jaar.

4. Wat vindt u van de sfeer?

De sfeer is goed.

5. Wat vindt u van de organisatie?

Heel goed.

6. Vindt u de informatie die u krijgt voldoende en duidelijk?

De informatie is niet altijd helder, maar dat ligt aan het onderwerp. Duidelijk en goed, vragen kan altijd.

7. Graag uw mening over de opstelling van de tafels.

Goed, overzichtelijk.

8. De lekkernijen (snoep, koekjes, fruithapjes, groentehapjes) graag een reactie hierover.

De hapjes zijn heerlijk.

9. De drankjes hoe is uw mening hierover (bijv. de prijs, keuze etc.).

Prijzen en keuze is prima. Het "is geen geld".

10. Parkinson Café heeft al de nodige thema's en activiteiten behandeld en welk thema en/of activiteit mist u?

Iets over Parkinsonisme. Ook was de boottocht leuk en dat geldt ook voor de film.

11. Welk liedje zou u willen zingen als u onder de douche staat?

Onder de douche of als ik de kleinkinderen in bad doe: "Altijd is kortjakje ziek" en "Onder moeders paraplu".

12. Wat is uw lievelings eten en wie maakt het klaar en met wie eet u dat?

Ik lust graag: pasta met scampi's, gegrilde kip met pasta en stampot rode kool. Je moet het zelf lekker maken. Dit eet ik graag samen met man, kinderen en kleinkinderen.

13. Als u bij Maxima koffie kunt gaan drinken waar zou u dan met haar over willen praten?

Over mode en kleding. Ik heb altijd in de mode gezeten.

14. U wint een miljoen, Wat gaat u daarmee doen?

Ik zou iets voor kankerpatiënten willen doen, de Cliniclowns en met man en kinderen lekker op vakantie gaan.

