

Kerst 2017

Het einde van het jaar is in zicht
Die laatste dagen is het nooit lang licht
Wel is het gezellig in huis
Zolang men niet blijft hangen voor de buis

Vaak kijkt men in deze tijd achterom
Dat hoort zeker bij de ouderdom
Er wordt stilgestaan
Bij degenen welke zijn heengegaan

Zelf wil ik niet te lang stilstaan bij leed
Dat is iets wat ik liever snel vergeet
Ik houd mij bij voorkeur bij de vreugdevolle zaken
Dat zijn de dingen die het leven zinvol maken

Familie, vrienden, burens die voor je klaar staan
Die zonder woorden voor je gaan
Afgelopen jaar heb ik dat meegemaakt
Het is zo'n goed gevoel dat je niet meer kwijtraakt

Ook kijken wij in deze dagen vooruit
Hopelijk gaan wij er lichamelijk niet verder op achteruit
Wij blijven optimistisch
Of is dit te idealistisch

Wat betreft het Parkinson Café
Daar gaat het heel goed mee
Er komen vele vaste bezoekers
En regelmatig komen er onderzoekers

Deze laatste groep is onze hoop
Want gezondheid is niet te koop
Zij zetten zich in voor de patiënten
Bij deze mijn complimenten

De agenda is weer klaar
Voor het 1^e half jaar
Hoogtepunt is de film
Bij Lumière in april

Is er iets wat u graag zou willen weten
Of heeft u iets niet goed begrepen
Spreek ons er over aan
Dan kan er iets aan worden gedaan

Fijne feestdagen wens ik u
Hopelijk zonder paraplu
Ook een nieuwjaar met veel geluk
Dan kan het niet meer stuk