

Vandaag gaat het gebeuren
Parkinsoncafé Maastricht opent haar deuren
Het is bedoeld voor jong en oud
Voor man en vrouw
Maar vooral voor mensen met Parkinson
Dat is waar het allemaal om begon

Anja en Anoucha hebben het projekt gestart
Zij doen dit met heel hun hart
Iets doen voor mensen met Parkinson was de aanleiding
Op hun schouders lag de voorbereiding
Zij kregen hulp van de Parkinson Vereniging
Die hebben op meer plaatsen geholpen met een vestiging

Het is de bedoeling dat het café
Een ontmoetingscentrum is voor velen
Lotgenoten onder en vooral met elkaar
Maak u ervaringen openbaar
Bijvoorbeeld tips vanuit de dagelijkse praktijk
Het maakt niet uit, als het je leven maar verrijkt

Met behulp van donateurs
Met kleine en grote beurs
Moet het café kunnen bestaan
Naar deze mensen willen wij toegaan
Vragen om een bijdrage
Hoewel, het vergt nogal wat courage
Gezien de eerste indrukken
Zal het allemaal wel lukken

En nu is het moment daar
Eindelijk een ontmoetingsplaats met lotgenoten
Waar dezelfde taal wordt gesproken
Mensen die weten wat je voelt
Zonder uitleggen begrijpen wat je bedoelt
Het moet een plek worden voor een gezellig samenzijn
Voor een serieus gesprek maar ook wat gein
Ik hoop dat het een succes mag zijn