

Vragen aan bezoeker van de maand **oktober** Parkinson Café Maastricht.

1. Uw naam ?

Joop Smit.

2. Hoe lang bent u bekend met Parkinson?

Sinds 1 jaar (het is 2 jaar geleden begonnen).

3. Sinds wanneer bezoekt u het Café?

Sinds vorig jaar, na de diagnose.

4. Wat vindt u van de sfeer?

De sfeer is goed. Wel vond ik het de eerste keer deprimerend. Je ziet andere mensen die er slechter aan toe zijn (rollator, rolstoel enz.).

5. Wat vindt u van de organisatie?

Mooie, goede organisatie. Thema's worden aangepakt. Thema: "Parkinson heb je niet alleen" is op mij niet van toepassing. Ik ben namelijk alleen.



6. Vindt u de informatie die u krijgt voldoende en duidelijk?

Informatie is voldoende en duidelijk. Wellicht is er een mogelijkheid om eens "het alleen zijn" als thema te behandelen.

7. Graag uw mening over de opstelling van de tafels.

Goed.

8. De lekkernijen (snoep, koekjes, fruithapjes, groentehapjes) graag een reactie hierover.

Verleidelijk, maar wel goed.

9. De drankjes hoe is uw mening hierover (bijv. de prijs, keuze etc.).

Vooroorlogse prijzen. Prima.

10. Parkinson Café heeft al de nodige thema's en activiteiten behandeld en welk thema en/of activiteit mist u?

Ik wil graag naar Griekenland en ik zou graag een reisgenoot vinden. Parkinson is soms wel een probleem voor het vinden van iemand die met mij op reis wil.

11. Welk liedje zou u willen zingen als u onder de douche staat?

Ik zou zo graag ... (een vogel willen wezen, een vogel willen zijn) Dat is een eigen nummer! Zie you tube.

12. Wat is uw lievelings eten en wie maakt het klaar en met wie eet u dat?

Ik kook zelf. Eet graag Indonesisch, maar ook boerenkool met rookworst.

13. Als u bij Maxima koffie kunt gaan drinken waar zou u dan met haar over willen praten?

Niet over wereldproblemen. Algemene vragen zoals wat doe je voor werk. Daarna diepere zaken.

14. U wint een miljoen, Wat gaat u daarmee doen?

Een gedeelte voor mijzelf (1/3 deel), de rest gaat naar het Lepadfonds.